

## OS-mästarinnan från Närke

**Namn:** Marianne Lundquist-Grane.

**Ålder:** 80 år.

**Bor:** I Örebro.

**Familj:** Gift med Kjell Grane, tre vuxna barn och

fem barnbarn.

**Främsta meriter inom simningen:** EM-brons 1950 på 4 x 100 m fritt, ett antal individuella SM-guld och flera SM-guld i lag, flera svenska rekord och ett antal placeringar i VM och EM i Masters-tävlingar.



**TRÄNAR FORTFARANDE.**  
I vattnet är Marianne Lundquist-Grane i sitt rätta element. Två dagar i veckan tränar hon i bassängen i Gustavsvik i Örebro.



**OS i London 2012**  
**27 juli-12 augusti**

Marianne tävlade  
i OS i London 1948

**”Jag låste in  
mig på rummet  
efter diskningen”**

Strax före sin 17-årsdag tog Marianne Lundquist-Grane sin väska i papp och begav sig till tågstationen i Karlskoga. Slutdestination: London och simtävlingarna i sommar-OS 1948. Marianne minns både glädjen och den förfärliga katastrofen.

AV JOHANNA SKOGLUND | FOTO LISA OLAISSON

## Land FAKTA OS 1948 i London

■ **Sommarspelen** i London 1948 hölls mellan 29 juli och 14 augusti.  
 ■ **OS i London** var det första sommar-OS som hölls sedan 1936 på grund av andra världskriget. I skuggan av just kriget valde man att utesluta Tyskland och Japan ur spelen, medan Italien fick vara med.

■ **Tävlingarna sågs** av ungefär 1,2 miljoner åskådare.  
 ■ **Sveriges knep** 17 guldmedaljer, 11 silvermedaljer och 18 bronsmedaljer. Bland guldmedaljörerna fanns bland annat det svenska fotbollslandslaget med namn som Gunnar Gren och Gunnar Nordahl.



**LEGENDERNA.** Gunnar Nordahl, Gunnar Gren och Nils Liedholm bildade den legendariska fotbollstrion Grenoli och ledde det svenska herrlandslaget till OS-guld 1948.

**S**olen silar sig in genom de stora fönstren bredvid 50-metersbassängen i Gustavsvik i Örebro. Några morgonpigga motionsimmare rör sig i vattnet och vid en av banorna står en kvinna i simdräkt, badmössa och simglasögon och pustar ut.

– Det finns inget så skönt som att vara i vattnet och jag uppskattar det ännu mer i min ålder, konstaterar veteranen, som tänker sitta klitstrad framför sommarens OS-tävlingar. De går i samma stad där hon själv tävlade för många år sedan.

Marianne har precis avslutat ett av veckans två träningspass. Vid 80 års ålder har hon utrustats med ett nytt knä och tränar för fullt inför Masterstävlingen för veteraner i Italienska Riccione i sommar. Efter det tänker hon lägga tävlandet på hyllan, berättar hon.

– Men det kommer nog att kännas, säger hon.

### Tog tåget till OS i London

Hon är född och uppvuxen i Karlskoga och började tidigt med simning. På den tiden fanns det många bra simmare där och orten utmärkte sig snart på den svenska simkartan.

– Det var flera som var duktiga och tränade kontinuerligt. Vi vann SM och slog rekord och så fick vi vara med i uttagningarna till OS, berättar Marianne, som framför allt tävlade i lagsim.

Karlskogasimmarna blev uttagna till mästerskapet och efter träningar och uppladdning på Bosön var det dags för Marianne att bege sig till London. En resa som hon minns väl än i dag.

– I Karlskoga tog jag tåget till Strömtorp. Sedan fick jag byta till Laxå och där fick jag ligga och sova på en bänk mitt i natten innan jag kunde åka till Göteborg. Det hade jag inte gjort i dag, säger hon och skrattar.

– Väl framme i Göteborg fick jag fråga mig fram till hamnen och båten som gick till London.

Och det blev några jobbiga dagar till sjöss för Marianne som blev sjösjuk av Nordsjöns vilda vågor.

– Men det var väldigt roligt också. Jag fyllde faktiskt 17 år den dagen vi steg i land i England. I London så tog de väl hand om oss och alla tjejer

### Diskades för tjuvstart

Den pampiga invigningen fick dock de svenska simmarna stå över eftersom de snart skulle börja sina tävlingar i Wembley Pool Arena.

Hur gick tävlingarna då?

– Individuellt klarade jag mig bra och tog mig till semifinal i 100 meter frisim. Det var stort för mig och jag kommer ihåg

att jag var väldigt lycklig efteråt.

I 4 x 100 meter frisim startade Marianne som trea. Men egentligen ville hon starta först.

– Jag har alltid fått

**”Tänk att som 17-åring i Europa efter kriget få vara med om ett OS och se människor jag tidigare bara läst om”**

beröm för att jag startar snabbt och bra. När jag kom upp efter loppet kände jag att det gick nog bra och jag fick beröm av tränaren för min start.

Sedan kom bakslaget. Den engelska domaren diskade Marianne för den snabba starten och på den tiden fanns inga kameror att ta till.

– Alla tyckte att det var förskräckligt och jag låste in mig på mitt rum i två dagar. Jag har fortfarande svårt att prata om det.

### Många spännande möten

Men så småningom la sig besvikelsen och Marianne och lagkamraterna hann njuta av både friidrott och fick se de svenska herrarna vinna fotbollen.

– Jag har fantastiska minnen från OS i London. Jag minns bland annat tävlingarna inne i Wembley Pool Arena. Det var så stort och det var så mycket folk som var där och tittade och jag minns hur vi satt

och skrek och hejade på fotbollslandslaget.

– Tänk att som 17-åring i efterkrigets Europa få vara med om ett OS och alla prominenta människor man fick se som jag bara tidigare läst om.

Tävlingarna peppade också Marianne som åkte hem till Karlskoga för att träna inför OS 1952 i Helsingfors.

– Jag tror aldrig jag hade fått resa så mycket och träffa så många intressanta människor som jag gjort om jag inte hållit på med simningen. Och jag tror inte jag hade varit så frisk och piggt annars, konstaterar 80-åringen med ett leende. ■

### OMSLAGSLICKA.

Marianne har simmat hela sitt liv. Redan i unga år uppmärksammades hon, här på omslaget av tidningen All Sport.



**KORT-KORT KJOL.** Marianne Lundquist-Grane berättar att hon tyckte kjolen som ingick i de tävlande tjejernas klädsel var på tok för lång och inte alls snygg. Så hon tog helt enkelt till saxen och kapade sin något. Ett tilltag som inte var allt för populärt hos tävlingsledningen. Marianne är tjejen längst till vänster i bild.



**VATTENLEK.** En glad tjej som svalkar sig med sina tävlingskompisar. Marianne minns än i dag tävlingarna i London-OS 1948 med värme och glädje.



**SEMIFINAL.** Media rapporterade flitigt från de olympiska spelen i London 1948. Här är en artikel från de första dagarna när Marianne Lundquist-Grane tävlat i 100 meter frisim och tagit sig till semifinal.

**Lös Lands OS-quiz i nästa nummer!**